

FDBHNO turen, 2013

Mødetid kl. 9:00 – Afkørsel 67, Esbjerg motorvej (det tager lidt over 1 time fra Århus)

Mødested: parkeringsplads ved rundkørsel (lige syd for motorvejen – til højre for afkørslen)



Igennem Vejen som reklamerede for ”momsfri zone”.

9:30 – Stop 1: Skibelund krat – besigtigelse og formiddagskaffe

Vi krydser kongeåen over Frihedsbroen – og kører langs sydsiden af Københovedvej – i Københoved drejer vi ind på ”Københoved skovvej” – derefter ind på Dover markvej. Kort kørsel på hovedvejen og derefter ad Marienlystvej

Stop 2: Kanonstillingen ved Dover

Igennem Dover og Barsbøl til...

Stop 3: Gudunstillingen, som blev suppleret af 3 fine søer med masser af haletudser og ”haletudse forlystelser” – samt ”olm traktor”.

Via Åtte bjerge mod Tirslund (nordpå)

Stop 4: Tirslund stenen

Frokost i det grønne i grundlovsdagslunden med mindsten over Dalgas ”Hvad udaf tabes skal indad vindes”. Supplement til den faste menu (fiskefrikadeller) blev taget velvilligt imod.

Videre til Sønderskovgård, som heldigvis for vores kassebeholdning var gratis:

Stop 5: Runestenen fra Malt (og billede af ”Karin Momsen” hvorved ringen var sluttet for dagens oplevelser)

Efter besigtigelse eftermiddagskaffe på græsplanen ved siden af det ”levende træ” og generalforsamling





Skibelund krat

Skibelund Krat blev nationalt mødested efter nederlaget i krigen mod Preussen og Østrig i 1864. Her mødte dansksindede nord og syd for Kongeåen hinanden. På den sydvendte skråning blev en mødeplads anlagt med siddeplads til omkring 4000 mennesker. Årets højdepunkt var grundlovsrådet. Temaet var altid demokrati og danskhed. Omkring mødepladsen og ude i landskabet rejste en række mindesten sig til ære for personer, som havde deltaget aktivt i den nationale kamp for danskheden i Sønderjylland. Omkring 1900 blev mindestenene suppleret med to nationale kunstværker Magnusstenen og Modersmålet.

Offentligt tilgængelig

Grundlagt: 1865 **Modersmålet:** 1903 **Magnusstenen:** 1898

Kanonstillingen ved Dover

Flot udsigt over Kongeå-dalen, mindesten for befrielsen i 1945.

Kanonstillingen fik først dette navn i 1945. Der har ikke været etableret en fast kanon på stillingen, der kun blev brugt under øvelser. I perioden 1864-1920 havde grænsegendarmeriet på stedet en udkigspost mod Danmark ned over Kongeådalene. Der var udsigt over et stort område, og man kunne om dagen overvåge al færdsel og holde øje med eventuelle overløbere med kurs mod Danmark. Området var dengang næsten åbent landskab.

I dag er det mere bevokset men stadig med en flot udsigt over Kongeådalene. Der står en mindesten for befrielsen i 1945 med teksten "Guds nåde alene frelste vore hjem fra ødelæggelse".

Gudrunstillingen

I efteråret 1944 begyndte tyskerne at anlægge en forsvarslinie rundt omkring Kolding. Anlægget var en del af et større anlæg: Gudrun-stillingen, som strakte sig fra Kolding og ud til Vadehavet.

Den bestod af en pansergrav fem meter bred og tre meter dyb, betonspæringer og pigtrådsspæringer samt skyttegrave m.m. Arbejdet var til betydelig gene for landmændene; dyrene kunne ikke komme på græs, og dyrkingen af jorden blev vanskeliggjort.



Tirslundstenen

Tirslundstenen er en vandreblok af rødlig granit, som er ført hertil i istiden fra den skandinaviske halvø. Den ligger i Tirslund Plantage 4 km vest for Brørup i Syddjylland. Den er en af Jyllands største sten med en omkreds på 16 m og 3,5 m over jordoverfladen. Stenen blev fredet allerede i 1832, efter at man havde forsøgt at bortsprænge den. Mange har forsøgt sig som bjergbestigere på Tirslundstenen.

Ifølge sagnet var det Harald Blåtand, som ville bruge stenen som mindesten ved Gorms og Thyras gravhøje i Jelling. Transporten foregik på en stor jernslæde, men fjenderne gjorde, at Harald Blåtand måtte opgive sit forehavende og lade stenen stå. Jernslæden findes endnu og skal stå dybt i jorden, hvor der også findes en stor skat. Sagnet er antagelig overført fra den store sten i Bække, der blev kløvet i 1700-tallet.

Runestenen fra Malt

Runestenen fra Malt er 2 meter høj og vejer 3 tons.

Stenen blev fundet i 1987 tæt ved Kongeåen, der er tale om en af Danmarks ældste runeindskrifter fra tidlig vikingetid.

Der er en opsigtsvækkende runeindskrift.



Dansk oversættelse:

Således altid(?) ... fuþarḡkhnīastbmlR. Hvem er (?) ... asernes(?), hvem er. Vifred gjorde ... efter ...far. Kolfinn/Guldfinn skjulte glædesruner og evighedsruner ... Hvem ... Billing(?) ... Tule/Tole(?)

Museet Sønderkovgaard - åbningstid 11-16

Sønderkovgårdvej 2

6600 Vejen)

Sønderkovgårds hovedbygning blev opført 1620 som et typisk renæssanceslot, men allerede 150 år senere blev det udsat for en væsentlig ombygning, hvorunder mange kvaliteter gik tabt. For ca. 30 år siden var slottet i dybt forfald og blev overtaget af staten, og gennemgik efterfølgende en omfattende restaurering, hvorunder nogle "forkerte" kamtakkede gavle m.v. blev fjernet. I dag fremstår slottet smukt og magtfuldt på sit stensatte og velbevarede voldsted. Sønderkovgård er i dag museum.